



MISSIE
de kernopdracht van Axcent

Bijdragen aan sociale cohesie in stedelijk gebied
door het bevorderen en organiseren van dialoog en uitwisseling
tussen mensen (en gemeenschappen) met verschillende religies en levensbeschouwingen

VISIE

van waaruit doen we het?

Axcent wil bijdragen aan de verstandhouding en toenadering tussen mensen (en gemeenschappen) met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden. Interlevensbeschouwelijke dialoog leert hoe men in interactie (uitwisseling) kan gaan met mensen met verschillende levensbeschouwingen. Dit alles helpt om te komen tot een meer inclusieve, verdraagzame, respectvolle, open, rechtvaardige en zorgzame samenleving.

Religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit brengt een rijkdom mee, maar zorgt ook voor soms complexe samenlevingsuitdagingen gaande van onwetendheid en vooroordelen tot uitsluiting, discriminatie, polarisatie en extremisme.

Een eerste stap om het samenleven in levensbeschouwelijke superdiversiteit te bevorderen is het (bewust) samenbrengen van mensen met verschillende religies en levensbeschouwingen. Dialooginitiatieven met aandacht voor kennismaking, ontmoeting, uitwisseling en samenwerking tussen deelnemers dragen bij aan het beter elkaar verstaan en begrijpen.

Dialoog creëert vaardigheden en kennis die het samenleven in diversiteit versterken en de sociale cohesie bevorderen. Dialoog versterkt de kennis en het bewustzijn van de deelnemers over levensbeschouwing als zingevende identiteitscomponent voor zowel zichzelf als voor de levensbeschouwelijke andere. Dialoog laat de deelnemers over het muurtje kijken, het werkt onwetendheid weg en doorbreekt vooroordelen. Tot slot bevordert interlevensbeschouwelijke dialoog ook het engagement en de samenwerking tussen mensen met verschillende levensbeschouwingen rond maatschappelijke thema's. Het is een krachtbron voor het opnemen van engagement in de samenleving.

Religie of levensbeschouwing als persoonlijke en collectieve zingeving is een wezenlijke component van de identiteit. Religie en levensbeschouwing zijn daarom terug van nooit weggeweest. Mede door de (her)opleving van de religieuze en levensbeschouwelijke sfeer in mondiaal perspectief wordt de levensbeschouwelijke of religieuze identiteit van een persoon, gemeenschap of groep niet langer onderschat of gaat het niet langer op in het vlottende begrip "cultuur".

Tegelijkertijd zorgen o.a. migratie en globalisering ervoor dat de samenleving steeds diverser wordt. Na Dubai is Brussel de meest diverse stad ter wereld. Multiculturaliteit maakt plaats voor superdiversiteit. En die superdiversiteit omvat evengoed een religieuze en levensbeschouwelijke component.

"Levensbeschouwingen zijn brandend actueel, maar de hevigheid waarmee hierover soms wordt gesproken is vaak niet recht evenredig met de kennis van zaken."

Patrick Loobuyck, 2015